



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Αριθ. πρωτ./ΕΞ/ 3885 /2020

Έν Αθήναις τῇ 22ῃ Ιουνίου 2020

## ΜΗΝΥΜΑ

### ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Αγαπητά μου παιδιά,

Υπάρχουν παγκόσμιες ημέρες πού ή θύμησή τους μᾶς γεμίζει στενοχώρια καί θυμό. Όμως εἶναι ἀναγκαῖο νά τίς θυμόμαστε καί ὄχι νά τίς ἀγνοοῦμε. Μία τέτοια εἶναι καί ή σημερινή ήμέρα, ή ὁποία εἶναι ἐδῶ γιά νά μᾶς θυμίζει τό ἔλλειμμα τῆς ἀγάπης πού ζοῦν γιά αἰῶνες οἱ βιομηχανοποιημένες κοινωνίες μας. Κοινωνίες πού ἀποτίναξαν τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, γιά νά βάλουν στό βᾶθρο τῶν ἀξιῶν τήν ὕλη. Κοινωνίες πού ἀγνόησαν τή σημασία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί τῆς προόδου της, γιά νά ἐνδιαφεροῦν μόνο γιά τούς δείκτες κέρδους τῆς οἰκονομίας.

Ό,τι καί ἂν συμβεῖ ὁμως δέν μποροῦμε νά κλείσουμε τά μάτια στή μοναξιά, τήν ἀποξένωση καί τήν ἀποσύνθεση τῶν ἀξιῶν τῆς ἐποχῆς μας, ἔχουμε χρέος ὄλες οἱ πνευματικές δυνάμεις τῆς πατρίδας μας νά ἀγκαλιάσουμε ὅσους πάσχουν, μέ τή θεραπευτική φροντίδα τῆς ἀγάπης καί τῆς συμπόνιας. Νά μήν ἀφήσουμε κανένα μόνο στόν ἀγῶνα του γιά ζωή καί δημιουργία, ὅλα ὅσα ὁμορφα ζοῦμε ἐμεῖς νά τά μεταλαμπαδεύσουμε σέ ἐκείνους πού τά ἔχουν ἀνάγκη.

Στέλνουμε λοιπόν σήμερα τό μήνυμα τῆς Χριστιανικῆς ἐλπίδας σέ ἐκείνους πού βαδίζουν μέ γενναιότητα τό δρόμο τῆς ἀπεξάρτησης καί τίς οἰκογένειές τους καί τούς θυμίζουμε πῶς ή ἐμπιστοσύνη στόν Ἀναστημένο Χριστό ἔχει τή δύναμη νά φωτίσει τό σκοτάδι καί τοῦ πῶ βαθέως καί σκοτεινοῦ Ἄδη.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ